



CBS **Wicher
Zitsema**
ruimte om te groeien



Nieuwsbrief 08-06-2022

Beste ouders/ verzorgers,

Vanochtend zijn groep 7/8 vertrokken naar Lemmer, hier hebben zij ondertussen hun kamp opgeslagen om zich onder te dompelen in de wereld van het zeilen. We zijn benieuwd of ze met de boot terug komen naar Middelstum.

Hopelijk blijft het de rest van de dag droog zodat iedereen die meedoet aan de Hippolytusrun dit zonder paraplu kan doen.

Tot slot wil ik alle iedereen bedanken die meegeholpen heeft met het opruimen van WEvent! Samen hebben we er een geweldig evenement van gemaakt!

Met vriendelijke groet,
Jeroen



Aanmelden gezamenlijke ouderavond

Willen jullie eraan denken om door te geven of je naar de gezamenlijke ouderavond komt? Opgeven voor deze avond kan via j.habets@noordkwartier.nl

Agenda

| | |
|----------------|---|
| 8 t/m 10 juni: | schoolkamp groep 7/8 |
| 10 juni: | maandviering groep 3/4 |
| 15 juni: | leerliggen vrij i.v.m. margedag |
| 16 juni: | schoolreis groep 3 t/m 6 |
| 21 juni: | gezamenlijke ouderavond Wicher Zitsema en Wilster |
| 22 juni: | nieuwsbrief |

De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en in de MijnSchool app.



Bijdrage groep 3/4

Gisteren hebben we met groep 3, 4 en 5 de voorstelling gezien over Jonathan de zeemeeuw. We hebben opgeschreven wat we hebben gezien en wat we er van vonden.

Hier de verhalen van een aantal kinderen

Ik vond het grappig dat hij zijn mond opendeed – **Benthe en Julie**

De voorstelling ging over een vogel en die heet Nina. Er was ook een zeemeeuw, die heet Jonathan. Ik vond het grappig dat ik op ook op het podium mocht staan haha – **Mila**

De zeemeeuw is heel boos op zijn vader, want hij mocht niet vliegen. Hij ging toch heel snel vliegen en PLONS hij viel in het water. Blub, blub, au, au, au.. Ik vlieg in het water, joehoe!!!! Ik kom weer vliegend uit het water – **Noa**

Het ging over een zeemeeuw en de zeemeeuw heette Jonathan. Hij kwam uit een ei en hij was de beste vlieger. Van zijn vader mocht hij niet vliegen, maar hij ging wel vliegen in de nacht. Hij ging naar de woestijn en de Noordpool – **Lise**

Een zeemeeuw zat eerst in een ei en hij heette Jonathan. Hij was het beste in vliegen en hij ging naar de woestijn en de Noordpool. Toen zag hij een blauwemaanvogel – **Ellemijn**

De voorstelling ging over een zeemeeuw die Jonathan heette. Hij was de beste vlieger van de hele wereld, eerst ging hij 100 kilometer per uur, daarna 200 tot wel 1000 kilometer per uur en op een dag ging hij tegen Freek aan. Nina deed EHBO en zei tegen Jonathan dat hij weg moest gaan. Eerst vloog hij naar de woestijn en daarna naar de Noordpool – **Pauline**

Ik moest om de voorstelling lachen, want hij zei steeds duuuuus ik ben de allerbeste vlieger van de hele wereld – **Hannah**

Er was een zeemeeuw en die heet Jonathan. Hij kwam uit een ei en hij is de beste in vliegen. Hij vliegen naar de Noordpool en naar de woestijn. Papa doet mee, Nina en Freek ook. Ik vond het grappig dat hij deed alsof hij een zeemeeuw was. Ook dat hij gek deed met zijn armen – **Mirthe**

De zeemeeuw zat in een ei en hij uit het ei om te vliegen duuuuus. Hij ging naar de Noordpool en het was ijskoud. Hij ging naar de woestijn – **Noud**

De zeemeeuw wou de beste vlieger worden van alle zeemeeuwen, maar van zijn papa mocht hij niet meer vliegen. Hij ging wel vliegen en hij ging naar de Noordpool en naar de woestijn. Ik vond het leuk – **Senn**

Ik moest lachen en er was een ei. Hij vloog met zijn handen, hij kwam uit het ei en hij zei steeds duuuuus. Hij ging naar de woestijn en naar de Noordpool. Jonathan ging bevrozen, het was leuk – **Lars**

